

Voetbalkunst

Wie in voetbalkantines kunst wil ontdekken, moet vaak goed zoeken. In het clubgebouw van de Hankse voetbalvereniging Be Ready hoeven mensen alleen maar naar boven te kijken. In de opgeknapte kantine staat sinds kort een heuse plafondschildering, met daarop een voetballer in de bekende kleuren van Be Ready: het geel-zwart.

Kunstenaar Ad Dubbeldam uit Hank is de maker van de speciale plafondschildering. Hij gaf graag gehoor aan het verzoek van het bestuur om zijn creativiteit los te laten op het plafond van het clubgebouw. „De

kantine mocht van het bestuur wel wat vrolijker, vandaar deze schildering”, legt Dubbeldam uit.

Eerst werd gezocht naar een goed ontwerp. Het idee van een doelman viel af, ook omdat de bekende kleuren van Be Ready dan niet in het schilderij terugkomen. Verder is bewust gekozen voor een voetballer zonder rugnummer of naam op het shirt, zodat 'iedereen zich er in kan herkennen'.

Op een steiger ging Dubbeldam aan het werk. „Het kostte toch meer tijd dan gedacht”, stelt hij vast. „Ik ben, denk ik, zo'n veertig uur bezig geweest. Je schildert boven je hoofd, en op de grond ziet het er toch vaak weer anders uit dan je in eerste instantie dacht.” Afgelopen

